



Er hing gistermiddag een uitbundige voetbalsfeer bij café De Prins aan de Leeuwarder Willemskade.

Foto LC/Niels Westra

Dutch Diva ís al wereldkampioen

Izak Rusticus heeft zijn wereldkampioenschap al binnen. Zijn boxer Dutch Diva is zondag de beste van de wereld geworden. „Nu Nederland nog”, glimt de eigenaar van café De Prins op zijn afgeladen terras.

LEEWARDEN – Tranen wellen weer op in zijn ogen, als Izak Rusticus terugdenkt aan zondag, toen hij in Herning in Denemarken was. „Ik ben wereldkampioen geworden met mijn boxer Dutch Diva”, zegt hij vol trots. „Wat ik voelde? Huilen deed ik. Niks dan huilen. Het is zo mooi. Puur adrenaline die dan los komt. Vrijdagavond hier aan de bar, blufte ik nog dat we kampioen zouden worden. En mijn hond, die ik zelf heb gefokt, maakt het waar.”

Posters waarop Rusticus staat met Dutch Diva, plakt hij

op de ramen van zijn kroeg aan de Prins Hendrikstraat in Leeuwarden, terwijl de oranje massa kijkt naar televisies of grote schermen. ‘Wij zijn wereldkampioen, nu Nederland nog...’ staat er op.

In de middagzon vloeit het bier rijklijk aan de overkant van de straat. Martijn Zijlstra, zijn vriendin Carla van der Zee en andere vriendinnen kunnen de wedstrijd prima zien. Als het 1-0 wordt, rijdt de bestuurder van een witte Ford langzaam voor hen langs over de Willemskade. Hij tuurt uit het zijraam en

pakt zo mooi de treffer van Arjen Robben in de herhaling mee.

Martijn draagt net een oranje shirt, net als bijna iedereen. Maar de zijne is bijzonder. ‘0303 pappa Tijn’ staat er op zijn rug. Voorop staat de naam van zijn en Carla’s zoon Thim. Hij is op 3 maart geboren, maar overleed een weekje later. Het had Martijn zo fantastisch geleken om met zijn zoon naar Oranje te kijken.

„Ik had al een plekje voor hem gereserveerd in het Nederlands elftal, voor over een jaar of twintig. Maar Thim had geen

kans. Het is vreselijk. Maar langzamerhand kan ik weer meer en meer genieten. Dat doe ik vanmiddag zeker”, zegt Martijn met een lach.

Dan rijdt er een zwarte BMW van auto rijdschool Albert over de brug. De instructeur gebiedt zijn leerlinge linksaf de Willemskade op te rijden. Ze trekt een bedenkelijk gezicht, sluit even de ogen en veegt haar voorhoofd af. Voor de joelende menigte is ze geslaagd.

„Die tweede mag wel vallen”, vindt Miranda Callender die voetballenzen in haar ogen

heeft. De 2-0 dient zich gelukkig aan. Een rode vuilnisauto van Omrin komt voorbij. Stoelen schuiven naar voren of naar achteren en als de wagen is gepasseerd, blijkt ineens dat we een strafschoot tegen hebben. Slovenië scoort.

Meteen daarna klinkt het eindsignaal. Bij Prins vliegt het bier nog eens de lucht in, wordt het allerbekendste nummer van Queen gedraaid en bedenkt Martijn hoe hij zijn baas er nu weer van moet overtuigen dat hij toch echt vrijdagmiddag vrij moet hebben.